



BLOMSTER
FRÄMJANDET



En lycklig tjej som gillar att bli ompysslad

Att synas är idag en bedrift, att stick ut och göra sig påmind om att man finns är ett konststycke.

Lyckliga Lotta – *Impatiens hawkeri* är en grupp balsaminer som har på gränsen till flouoserande färger oavsett vilken sort man väljer och som dessutom har det där lilla extra. Att "sticka ut" och göra oss påmind om att växtligheten är på gång och att våren väntar runt husknuten är något som verkligen lyckliga Lottan klarar.

Hon eller han?

Automatiskt kallar man lyckliga Lotta för en hon och återigen är det inte bara namnet som gör att vi får en känsla av feminina associationer. Det är en växt med **attityd, läckra färger, kurviga kronblad, skarpa bladformationer** och så gillar hon att bli **ompysslad!**

Lyckliga Lotta talar för sig själv – vem som helst blir ju lycklig över den blomman! Vi har här dukat upp för frukost lunch och middag, överraska någon och gör det där lilla extra!

Ta hand om din lyckliga Lotta

Lyckliga Lotta vill pysslas om med en ganska riklig vattning utan att det för den sakens skull finns överskottsvatten i ytterkrukan. Den vill stå ljust men inte direkt i söderfönstret då vår- och sommarsolen är för stark. När du njutit färdigt inomhus kan du ta ut den över sommaren.

BLOMSTERFRÄMJANDET är branschorganisationen med uppdrag att sprida information och inspiration om svenskproducerade blommor. Vi bistår gärna med artikeluppslag, faktaunderlag och bildmaterial.

Exotiska dukningar med lyckliga Lotta



Exempel på exotiska dukningar i olika färgställningar:

Överst till vänster: Det blir en vit Lotta till frukost. De mörkbruna och det vita tonerna ger ett lugnt intryck vilket vi kan behöva vid uppvaknandet en härlig vårmorgon i mars. För övrigt andas den här bilden mycket Afrika med sina kokosnötter och Rooiboste.

Överst till höger: Här dukar den käresta fram en middag med en tvåfärgad Lotta. Även om vi dricker vin i civiliserade glas blir det genast en annan glöd och hetta med den starka orange tonen i blommorna.

Nedan till vänster: En enfärgad Lotta gör oss sällskap på kohuden under eftermiddagens tedrickande.

Nedan till höger: Här snackar vi karibisk hetta med en cerise Lotta och till dessert blir det en och annan frukt som även den matchar temat och blommorna på den här plantan.